

PRAKTIKOPHOLD I NEW YORK



Af Charlott Boldrup

Cecilie McAdam Kruse studerer til dagligt Cand.merc.jur på Copenhagen Business School, men var på andet semester af sin kandidat på praktikophold i New York

Efter jeg havde været på udveksling i LA på min bachelor, fik jeg blod på tanden, og da jeg rejste hjem til Danmark vidste jeg, at jeg på min kandidat enten ville af sted på udveksling igen eller til udlandet i et praktikforløb. Samtidig havde jeg været på en studietur til Singapore og Malaysia, hvor vi bl.a. besøgte de danske ambassader for at få en introduktion til, hvad ambassaderne hjælper dansk erhvervsliv med. Under besøget fortalte ambassaderne om muligheden for at komme i praktik som kandidatstuderende, og siden da tænkte jeg, at jeg ville i praktik der. Jeg holdt derfor løbende øje med Udenrigsministeriets hjemmeside, for at læse om de praktikstillinger de havde, også selvom der på daværende tidspunkt var halvandet år til, at jeg skulle søge.

ANSØGNINGSPROCESSEN

Selve ansøgningsprocessen var forholdsvis enkelt, dog skulle man sikkerhedsgodkendes af PET, hvilket gjorde, at der var nogle dokumenter osv. der skulle udfyldes. Efter ansøgningen skulle man til samtale, som for mit vedkommende blev holdt i København med en af medarbejderne fra det team, som jeg potentielt skulle arbejde for, samt lederen af designteamet som deltog over skype. Samtalen

indeholdt nogle små casespørgsmål på potentielle opgaver, og selvom jeg ikke vidste så meget om det, gik det godt.

UDFORDRINGERNE

Det at tage på praktikophold var på mange punkter en proces med mange udfordringer. Jeg havde små 5 måneder inden fået et studiejob hos PwC, og jeg havde derfor dårlig samvittighed over at skulle fortælle dem om praktikpladsen, da jeg var rigtig glad for mit forholdsvis nye job. Heldigvis fik jeg lov til at få orlov og komme tilbage til min stilling efter praktikforløbet. På studiet var det en anden historie, da jeg her fik at vide, at praktik ikke var noget man gjorde på cand.merc.jur., og hvis jeg skulle have merit, skulle jeg tage undervisning på et universitet samtidig med praktikforløbet. Dette kunne jeg godt have gjort, men jeg syntes også det var vigtig, at jeg havde tid til andet end arbejde og læsning. Situationen blev endnu mere kompliceret af fremdriftsreformen, så studievejlederen kunne ikke fortælle mig, hvad der ville ske, hvis jeg tog af sted. Alt i alt var der ikke så meget hjælp at hente på studiet, men jeg besluttede mig for, at det var for stor en mulighed at sige nej til.

Det kan tit være svært at få økonomien til at hænge sammen, når man er på et praktikophold. Jeg havde en opsparing, og derudover søgte jeg en masse legater. Da jeg ikke kunne få merit for praktikopholdet, fik jeg dog mange afslag, men var så heldig at få 2 legater, der kunne dække nogle af mine udgifter. Hertil fik vi 3500 kr. hver måned fra Konsulatet. Mange af de andre praktikanter supplerede også med et studielån.

Et andet problem der tit opstår ved praktikophold i udlandet, er besværet med at finde en bolig. Jeg blev medlem af facebookgrupper for danskere i New York, hvor der blev lagt opslag op om bl.a. boliger, og jeg var så heldig at få et værelse på Upper West Side, hvilket jeg var rigtig glad for.

LIVET I NEW YORK

Det var fantastisk at bo og arbejde i New York. Menneskerne var meget åbne, og man kunne tydeligt mærke, at New York er en metropol, og folk kommer fra hele verden. Jeg blev slet ikke behandlet som turist, hvilket også er en ting, jeg rigtig godt kunne lide.

Under praktikopholdet var der masser af plads og tid til at få oplevelser uden for arbejdspladsen. På konsulatet gjorde de meget ud af at fortælle, at vi skulle huske også at nyde byen og få oplevet en masse, og der var meget fleksible arbejdstider, hvilket jeg var rigtig glad for. Desuden arbejde vi under danske arbejdsforhold, så vi fik også ferie osv.

ARBEJDET PÅ KONSULATET

Konsulatet, hvor jeg var i praktik, var et rigtig godt sted at være. Kontoret bestod af en blanding af danskere og amerikanere, og vi var i alt 5 praktikanter. Der blev taget rigtig godt imod os, og vi blev alle meget hurtigt en del af det faste team. De tidligere praktikanter satte os ind i vores

opgaver, og man havde fri mulighed for at stille alle mulige spørgsmål. Den faste del af teamet var også rigtig søde til at invitere os med ud og drikke øl efter arbejde, eller med til diverse andre arrangementer.

Hver praktikant sad i hver deres team, og havde deres egne daglige opgaver, men vi havde også opgaver, som vi skulle løse sammen. Desuden sad vi på et åbent kontor, så vi snakkede meget sammen, og kunne også altid få gode inputs fra hinanden. Mine arbejdsopgaver var meget forskellige og med tiden fik jeg mere ansvar.

Jeg lavede alt lige fra markedsundersøgelser, gå på messer og snakke med potentielle kunder og skabe forbindelse til det amerikanske retail-marked, som vi senere kunne få brug for, når vi skulle hjælpe en dansk virksomhed ind på det amerikanske marked. Hertil havde vi en del faste opgaver, som f.eks. var at hjælpe til at komme til ideer til, hvad der skulle postes på Konsulatets twitter-profil eller

holde oplæg for gymnasieklasser eller universitetsstuderende, som var på besøg på Konsulatet. Jeg var også med til mange kundemøder, hvor jeg både deltog aktivt, og var med for at lytte og lære. Alt i alt blev jeg inddraget rigtig meget, og teamet havde en tiltro til mig, som gjorde, at jeg følte mig værdsat i teamet.

UDBYTTET AF PRAKTIKOPHOLDET

Jeg vil klart sige, at mit netværk er blevet udvidet efter mit praktikforløb, både på professionelt- og venskabeligt plan. Jeg har stadig kontakt med nogle af mine gamle kollegaer, og jeg har også været i New York et par gange, hvor jeg har kigget forbi kontoret.

Ved at komme på praktikophold i udlandet fik jeg desuden mulighed for at styrke mine sprogkunderskaber, da jeg fik mulighed for at tale sproget hver dag.



Alt i alt er det en af de bedste ting, jeg har gjort for mig selv. Man lærer helt enorm meget af at være ude og arbejde i den virkelige verden og stå på egne ben, og man får en forståelse for, hvad det vil sige at have et fuldtids-job. Derudover er min måde at tilgå nye arbejdsopgaver på blevet mere selvstændig og struktureret, hvilket jeg har gavn af både på studiet og på mit arbejde.

FORNYET ENERGI

Inden jeg tog af sted var jeg ret skoletræt, og trængte til at lave noget andet end at læse, så for mig var det en perfekt mulighed for at få en "pause" fra studierne, men stadig bruge pausen på noget fornuftigt og lærerigt. Efter jeg kom hjem fra praktikken, havde jeg helt klart en fornyet energi til at give den gas på den sidste del af studiet.

INVESTERING I SIN FREMTID

Generelt vil jeg sige, at man ikke skal holde sig tilbage med at tage på udveksling og i praktik – det er simpelt-hen den bedste investering, man kan gøre i sin egen fremtid. Hvis man står og gerne vil i praktik, bør man starte med at spørge sig selv, om man vil til udlandet eller blive i Danmark. Herefter tror jeg, at det er nyttefuldt at finde ud af, hvad man gerne vil opnå med praktikken. Om man f.eks. gerne vil prøve kæfter inden for en bestemt industri, eller om man gerne vil prøve noget andet end hvad ens studie lægger op til. For mig handlede det om at få lov at arbejde i en lidt mere kreativ sektor, men hvor man stadig skulle bruge sin forretningsforståelse og rådgive kunder. På Konsulatet, havde de aldrig haft en praktikant med min baggrund før, men jeg tror, at de kunne mærke, at det var noget jeg brændte for og derfor gav det en chance. Så hvis man finder en praktikplads som man syntes lyder som noget for en er det bare at søge og lade være med at holde sig tilbage, fordi man måske ikke har den helt rette profil på cv'et.



"Som min sidste pointe, vil jeg rigtig gerne understrege, at selvom det kan virke uoverskueligt at skulle rejse fra studie og job og planlægge et praktikophold, er det helt klart alle anstrengelserne værd, både under og efter praktikopholdet."



Tag med Spillemyndigheden til Odense

Spillemyndigheden flytter fra København til Odense til december 2016. Det medfører interne forandringer og åbner op for spændende stillinger inden for jura.

Hvem er vi?

Spillemyndigheden er en selvstændig styrelse under Skatteministeriets koncern. Vi er ansvarlige for at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked til gavn for spillere i Danmark. Det betyder, at vi beskytter spillerne mod ulovligt spil.

Vores kerneopgaver omfatter:

- Udstedelse og administration af tilladelser til udbud af spil
- Tilsyn med spiludbydere og overvågning af spilmarkedet
- Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde.

Tid til nye eventyr

Hos Spillemyndigheden er vi altid interesserede i fagligt dygtige og drevne jurister til både at gøre en forskel for spillerne og sætte et personligt præg på vores arbejdsplads.

Vi er en åben myndighed og byder nye kolleger varmt velkommen. Vi er parate til at investere i dig og din fremtidige karriere.

Vi ansætter både nyuddannede jurister på fuld tid samt studerende på 10-15 timer om ugen og slår løbende stillinger op på www.spillemyndigheden.dk/ledige-stillinger.

Spillemyndigheden